

HET TOERNOOI VAN DE EENHOORNS

V I N K



97

DARGAUD
Collectie PREMIÈRE

V I N K

DE DWAZE MONNIK



HET TOERNOOI VAN DE EENHOORNS

Met medewerking van CINE

Redactionele verzorging Nederlandse uitgave :
Van der Heide produkties, Zandvoort

Uitgever :

DARGAUD  **BENELUX**

Paul Henri Spaaklaan 17 - 1060 Brussel (BELGIË)





Je sliep! Hoe kun je ze dan in de gaten houden? Hopelijk heb je een zesde zintuig,



Oh, meester Mo! Dat geluid van die regen op mijn hoed de hele nacht... dat is zo slaapverwekkend!

Al mijn inspanning voor niets geweest. Door jouw schuld, Hoe moet ik die ellendige He Pao nu terugvinden?



Wacht, meester! Misschien slapen zij en die jongen nog in de pagode. Ik kijk wel even.



Daar trap ik niet in. Bedrog accepteer ik niet van mijn leerlingen.





De regen heeft de sporen uitgewist,

Meester, ik ruik urinelucht aan de voet van deze boom. Het is van de jongen. Ze zijn deze kant op gegaan.



Kijk daar. We zijn er bijna.

Wat een grote stad!



Het is veel leuker om hier nieuwjaar te vieren dan ergens op het platteland.

Oh, ja, Kleine Li. Er is hier veel te zien. En veel lekkers te eten.



Dat eenhoorntoernooi waar je me over vertelde, zal wel veel mensen trekken.

Ja, juffrouw He Pao. En dit jaar wordt het een heel groot toernooi. Mijn grootouders hoorden dat er zo'n dertig groepen meedoen.



Dan hoop ik dat jouw familie wint, Jade. Wie leidt jullie eenhoorn?



Mijn vader. Hij is al vooruit gereisd om kamers te reserveren in de herberg.

Dans jij in de staart, Jade?



Ja, sinds vorig jaar. Maar dat is moeilijk, hoor.

Dat weet ik, Jade. Ik heb ook wel eens meegedaan aan zo'n eenhoorndans.



BOEM!
BOEM!



Wat gebeurt er, grootvader?



Ik denk dat er een vuurwerk-fabriek in de lucht is gevlogen. Dat is levens-gevaarlijk. Er zullen wel slachtoffers zijn.

Arme stakkers! En dat net voor nieuwjaar.



Nog een geluk dat de fabriek buiten de stad staat en dat het regent.

Waar ga je naar toe, echtgenoot? De herberg is de andere kant op.



Veel slachtoffers, meneer?

Geen idee. Maar de voetzoekers zullen straks wel veel duurder worden.



Wat een vent! We gaan naar de plaats van de explosie. Misschien kunnen we ons nog nuttig maken.



HUU HUU!



PAS OP!

?



Het huis stort in!



Wacht! Ik help u even!

Hallo! Is er iemand binnen?



Nee, we staan allemaal hier!

De explosie heeft het huis ontworpend. We moeten deze palen terugduwen.

Goed idee!



Die man daar is mijn vader. Hij was hier al naartoe gerend voordat wij er waren.



Zoon, ik geloof dat dit de laatste is. Arme jongen!



Hé, jullie twee!



Weg daar! Jullie hebben hier niets te zoeken!

Elf doden en acht gewonden...



Het regent
niet meer.
Dat is al wat.



U zult zien, de her-
berg is niet duur.



De meeste
eenhoorn-
dansers
logeren hier.
Er is ruimte
om te oefenen.



Het was zo erg,
Ik zag een jongen...
en de helft van z'n
gezicht was ver-
brijzeld. Ik ruik nog
de lucht van
verbrand kruit.



Luister, Kleine Li...
na het eten gaan Jade
en jij maar eens rond-
kijken in de stad.



Dan ga ik de
heuvels in om na
te denken over het
acrobatennummer
van morgen.



Dan kunnen we wat geld
verdienen voor een
echt nieuwjaarsfeest.
Dat wilde je toch?



Vader, met deze zware kost kunnen we het toernooi niet winnen.

Nee, eerder het omgekeerde.

Je hebt gelijk!



Herbergier, het is voor jou een grote eer om mij en mijn familie onderdak te verlenen. Weet je wie ik ben? ... De Grote Leeuw van Shandong. Dus...

Ach, je bent alleen wat langer dan een ander.



Wie durft me zo...

Mijn familie-naam is Teng, en...

Rustig! Rustig!



Meneer, als u inderdaad zo sterk bent als u beweert, dan moet u zich kunnen beheersen. Straks, tijdens het toernooi, kunt u zich met mijn zoon meten. Hij leidt de eenhoorn van onze familie.



Goed idee! Vooruit, Grote Leeuw, doe wat piment over je noedels, dan verteren ze beter.

Drink een kop wijn met ons!



Goed, goed. Jongheer Teng, ik zal je twee keer zo snel laten dansen op het toernooi.

Dat geldt ook voor ons, nietwaar, Jade?



Meneer Teng, u hebt me behoeft voor een kapotte inboedel. Dank u!

We komen hier voor onze rust, herbergier.





Dat is de machtigste vechtkunst ter wereld. En alleen He Pao kent zijn geheimen. Ze maakt er nooit gebruik van, ze zegt dat het gevaarlijk is.

Wat is er dan zo vreemd aan die vechtkunst?



Dit word je ervan. ... Zie je? Zelf wordt ze soms ook vreemd.



Zoals die man?

Dat weet ik eigenlijk niet!



Ik heb haar nooit gezien als ze zo is. Want dan verdwijnt ze altijd.

Vind je het dan niet erg om met haar op te trekken?



HOUD DE DIEF!



HOUD DE DIEF! PAK HEM, VLUIG!



Hij heeft sieraden gestolen uit mijn winkel!

Ah!



HOU 'M TEGEN!

Dat is Zu, de juwelier. Die deugt zelf niet zo min. We gaan hier weg, straks zitten we in het gedrang.



Hè? Wie heeft die dief neergeslagen?

Laat me erdoor!



Waar zijn mijn sieraden? Allemaal hier blijven! Roep de wacht!

Zie je die man met die strooien mantel? Volgens mij sloeg hij de dief bewusteloos.



Hier kraait geen haan naar. Nu kunnen we op een fatsoenlijke manier nieuwjaar vieren. Wat een gelukje.



In dit gebouw moeten we ons inschrijven. Dat zal wel even duren, denk ik.

Gaan jullie maar een beetje rondkijken, kinderen.



Kom ons straks maar ophalen. Hier of in het theehuis aan de overkant.

Goed, vader. Kom, Kleine Li!

?



Eenhoorntoernooi, eerste prijs... drie goudstukken!



mo en zijn leerlingen. Hmm... ik hoop niet dat zij ook meedoen.

mo? Die zwarte kunst in zijn vechtkunst gebruikt?







Wat zou er gebeurd zijn? Wij zijn toch de enigen in dit bos waar men bang voor is?

Die angstige uitdrukking op haar gezicht... alsof ze door een duivel is vermoord.



Heren, ik zoek een jonge vrouw met een groen hes en een rode broek.



Die hebben we net gezien. Kom, ze ligt verderop.



Je bent niet Chinees. Ken je haar?

Ja... Is ze gestorven door brandwonden?



Heb jij brandwonden gezien?

Nee. Helemaal niets. Volgens mij is ze gestorven van angst.



Hier is het. We hebben haar begraven onder de dode bladeren waarop ze lag.



Jullie kunnen wat geldstukjes van me krijgen als jullie een echt graf voor haar graven.

Haha, wat geldstukjes!

Je weet blijkbaar niet wie je voor je hebt, schatje!





Ha, juf-
vrouw
He Pao!
Terug
van uw
wande-
ling?

Kijk,
de groep
van de
Grote
Leeuw is
aan het
oefenen.
Niet gek,
hè?

Wij gaan
vanavond ook
oefenen, Kleine
Li. En wat
hebben Jade
en jij in de
stad gedaan?



Ik heb lekkers
en wierook-
staafjes
gekocht voor
de voorouder-
verering.

Brave jongen! Maar ik
vraag me af of de voor-
ouders net zo dol zijn
op lekkers als jij.

Voor-
uit!
Eruit!



En vergeet
vooral jullie
bagage niet!



Zo,
dat
is
drie!



Nu moet u genoeg bedden
hebben voor ons. Er zijn
net drie gasten weg-
gegaan, er zijn dus twee
kamers vrij.

Dat komt goed uit,
meneer Mo. Het is
mij een grote eer
u onderdak te
mogen verlenen.







...dat zag ik dus
vanmiddag in
het bos,



De geest van die jonge
vrouw heeft u haar
laatste momenten laten
zien... Maar hoe kan het
dat haar lichaam nog
gaaf was, als Mo haar
levend heeft verbrand?



Die vlammen waren
gewoon verbeelding.
Mo heeft haar door
gedachteoverdracht
laten geloven
dat ze in brand
stond.



En voor haar
leek dat zo
echt dat ze
eraan stierf.
Dat is toverij!

Als men je de hele tijd behan-
delt als een idioot, word je het
ook, Kleine Li. Mo heeft ge-
woon gebruik gemaakt van
suggestie, maar dan op een
hoog niveau. Dat kan ik ook.



Zal ik het je laten zien?
Ik kan je bijvoorbeeld
suggeren dat...

Oh,
nee!



maar dat heb-
ben we nodig
voor ons num-
mer. Wil je
hier nieuw-
jaar vieren
of niet?

natuur-
lijk. Goed,
laat dan
maar zien!



Herinner je je nog die geschiedenis van het hol van de slang? Ik was toen tijdelijk blind, maar toch kon ik zien.

Li zei dat je ook met andere zintuigen kunt zien.

Ja. Je kunt zelfs zien met de ogen van een ander.



Wacht, ik draai je hoofddoek om. Zie je nog iets?

Nee. Is dit nodig voor die su... die sug... dinges?



Eerst moet je me helemaal vertrouwen, zoals je je laatste meester vertrouwde. Want anders is elke suggestie tevergeefs en kun je niet zien door mijn ogen.



Blind vertrouwen dus.

Morgen word je tijdens onze acrobatische voorstelling ook geblinddoekt. Daar gaan we ons nu op voorbereiden.



Ik krijg koude rillingen. Ik voel gevaar.



Ik hoor voetstappen
op dode bladeren.
Het zijn vier mannen.
Gemene ogen onder
grote hoeden...
Ze lopen in onze
richting.



Mo en
zijn leer-
lingen.



Ruik,
jachthond!



Ze proberen
ons spoor
te ruiken.

Mo kan ons ook op
andere manieren
vinden. Ik zie dat hij
gaat zitten om zich
te concentreren.



Hé... wat doet hij
nu? Ik geloof dat
hij ons probeert te
lokaliseren door
onze gedachte-
trillingen op te
vangen.



Hij wil ons het-
zelfde lot laten
ondergaan als
die jonge vrouw.



Dat zal die
ellendeling
niet lukken.
Volg me,
Kleine Li!







Ja, ik was bang.
Ik dacht dat Mo je
kwaad wilde doen.
Maar hij is hier
alleen voor mij.

Gelukkig.
Maar, eh...
hoe weet
u dat zo
zeker?



Dit waren de
woorden die jouw
apenoren niet kon-
den begrijpen:
"Mijn vechtkunst is
superieur aan die
van de Dwaze Mon-
nik; dat zal ik voor
tienduizend men-
sen bewijzen."



Hij daagt
u dus
uit.

Voorlopig hebben we een
belangrijker uitdaging:
onze acrobatische voor-
stelling van morgen.



Dat lijkt me een
fluitje van een cent
vergeleden bij wat me
vanavond overkwam.



No het eten
gaan we nog wat
oefenen.



In die herberg
is het trouwens
ook geen saaie
boel: weereen
knokpartij!

Het lijkt wel of de
familie Teng het aan
de stok heeft met
die van de Grote
Leeuw uit Shandong.



Laat je niet
op je kop
zitten, Jade!







Weten jullie al het laatste nieuws over Sai Ping?

Cao Sai Ping, die gokker uit de Fluweelstraat?



Die idioot heeft vanmorgen iets gestolen uit een juwelierswinkel. Het grappigste is nog, dat hij op zijn beurt is neêrgeslagen door een onbekende die hem van z'n buit heeft beroofd.

Ach ja, die laat zich al bestelen bij het gokken.



In deze straat is het gebeurd. Hier is de juwelierswinkel.



Wat een dag! Drie sieraden gestolen door een zoon van gegoede familie!

Door de naderende feestdagen worden misdadigers brutaler dan ooit.



Maar maak je geen zorgen. Zijn ouders zullen ons de schade wel vergoeden. We hebben het recht aan onze kant.



Bovendien heeft deze diefstal ons wat meer bekendheid gegeven. De inkomsten van vandaag waren heel goed. Ik zal het geld in onze nieuwe, geheime bergplaats opbergen.





Is het nog niet een beetje vroeg voor die voorstelling op de markt?

We gaan er eerst een hapje eten. Ik wil het terrein verkennen en weten wat voor publiek we krijgen.



Heb je het al gehoord?

Wat?

Er is weer ingebroken bij juwelier Zu. Hij en zijn vrouw zijn neergeslagen.



De bende van mo heeft vast en zeker...

Ssst!



Maar ze hebben hen niet vermoord, zoals die arme meneer Tai... zo'n getalenteerde man!

Wat? Is de oude schilder vermoord?



Ja, vannacht. En ze hebben alles gestolen. Schilderijen, geld, waardevolle spullen...

Zo'n bekende, rijke kunstenaar! Wat een verlies!



En het laatste nieuws: een mysterieus persoon heeft een fortuin uitgegeven om al het vuurwerk van de stad op te kopen, afgelopen nacht nog!



De slimmerik! Die gaat het morgen natuurlijk duurder verkopen.

Nee! Het schijnt dat iemand de toeschouwers tijdens het eenhoorntoernooi een vuurwerk wil aanbieden.



Als er geen vuurwerk meer te koop is, hebben de mensen meer geld over voor ons optreden. Eet gauw door, dan beginnen we!





Dank u!
U bent
erg gul!

Wat dans
je goed,
Kleine Li.



Oh, Jade!
Meneer
Teng...

M'n jongen,
zeg tegen
juffrouw
He Pao dat
ik haar wil
spreken.



Luister... met jullie
capaciteiten is het
eenhoorntoernooi
bijna een spelletje...
een spelletje om
drie goudstukken.



Ik heb geen enkele
ervaring met dit soort
dingen en ik wil niet...

Waarom
niet,
He Pao?
Juist leuk!



Mijn zoon heeft sinds de vechtpartij met de
Grote Leeuw veel last van een inwendige bles-
sure. Voor ons dus geen toernooi dit jaar. Maar
de familie Teng zou u en Kleine Li kunnen in-
huren om met hun eenhoorn te dansen.

Oh, ja!



Heh,
heh!

Bedankt voor
uw vriendelijke
aanbod, meneer
Teng, maar
Kleine Li is
nog jong...



Och...
hij is even
oud als
Jade...



Vorig jaar heeft
ze meegedaan
aan het toernooi,
zonder enig
probleem. Dan kan
Kleine Li het ook.
En bovendien
krijgt u een ruime
vergoeding.





Er zijn een heleboel wedstrijd-
onderdelen en er doen veel mensen
mee. Ik zal je zo goed mogelijk raad
geven.

Hé,
Jade!



Tijdens de hele wed-
strijd worden voet-
zoekers afgestoken en
aan het einde van het
parcours is er vuurwerk.

Hebben we dat
niet te danken
aan een onbekende
weldoener?

Jade, ben
je boos
op me?



Zo, juffrouw,
u gaat dus voor de
familie Teng dansen!
Laat me niet lachen!

Lach
gerust,
Grote
Leeuw.



Eenhoorndansen is een
vak op zich. Dat leer je
niet in een paar dagen,
zelfs niet als oude Teng
voor je bidt.

We zullen
zien.



Kleine Li, ik breek je in
duizend stukken, net zoals
deze steen!

Hier, probeer
jij dat maar
eens met
die andere!



En ik breek
je in twee-
duizend
stu...

BANG!



We blijven gewoon die eenhoornacrobatiek oefenen. Je krijgt weer een blinddoek voor. Zelfs tijdens het toernooi.

Goed. Dan ziet niemand het als ik tijdens de voorstelling in slaap val.

Belangrijker is dat je niet afgeleid wordt door onze tegenstanders.



Weet je, kleine Li, ik heb al drie schipbreuken meegemaakt. Dat gaat niet in je kouwe kleren zitten.



Ah! Dat fluitje levert zeer interessante visioenen op.



Ik zie haar trillend over haar hele lichaam uit het kolkende water van een onderaardse rivier komen.



Twee mannen wachten haar op. Het fluitje is van hen. Zou een van hen de Dwaze Monnik zijn, de meester van He Pao?



Naderhand is ze doodsbang. Ze heeft het gevoel aan de verdrinkingsdood te zijn ontsnapt.

Eindelijk heb ik je, He Pao! Morgen...



Ik heb het gevonden! Ze heeft een diep gewortelde angst voor water!



Ik zal dat gevoel bij haar zo versterken dat het haar zal overweldigen en uiteindelijk vernietigen... En met haar de vechtkunst van de Dwaze Monnik.



Dat fluitje is van je meester geweest, de Dwaze Monnik. Verlies het niet!



Juffrouw He Pao, u mag mijn amulet lenen. Ik heb hem van mijn moeder gekregen.

Oh, dank je, kleine Li!





Alles is ingeladen :
de eenhoorn,
de rekwisieten...
We kunnen gaan.

En uw
vader?



Die is er al om de laatste
formaliteiten te regelen.

Gaat het al
wat beter
met u?



Het zal beter
gaan als u straks
de hoofdprijs
hebt gewonnen.



Veel geluk en veel succes,
Kleine Li!



Ben je niet
boos meer?



Ik zal He Pao vragen of ik je
die acrobatiek mag leren met
een blinddoek voor.

Oh, fijn! Dank je wel!



Weet je, grootvader en vader
denken dat jullie het toernooi
zullen winnen. En ze hebben
een verrassing voor jullie.

Wat dan?



Het blijft tussen ons, hè?
Het grote finale-vuurwerk
wordt aangeboden door mijn
grootvader. Hij heeft alle voet-
zoekers en vuurpijlen van de
stad opgekocht.

Op deze laatste dag van het jaar zullen onze eenhoorns de demonen verjagen zodat we een jaar vol voorspoed en vrede tegemoet kunnen zien. Het toernooi kan beginnen!



Het vreugdevuur is klaar.

Het is zover! De eenhoorns hebben de notabelen begroet. He Pao loopt al aan kop bij de hinderniswedloop!



De roze eenhoorn is van de familie Teng. Een buitenlands meisje neemt voor hen deel aan de wedstrijd.

Op haar heb je dus voor mij ingezet?



Ja, heer. Achter haar komen de eenhoorns van Mo en de Jachthond. Die kerels moeten we in de gaten houden: ze hebben zich niet verwardigd onze banier te groeten.







Ik ben helderziend,
He Pao! Je bent ver-
schillende keren
aan de verdrinkings-
dood ontsnapt,
maar vandaag...



... zul je werkelijk
verdrinken. En je
zult de jongen
met je meesleuren.
Ik hoef je niet
eens te duwen.



He
Pao!

Rustig maar! We worden weer een aap,
net als de vorige keer. Apen zijn niet b...
Nee, ze zijn niet bang voor water!

Wacht! Ik heb een
voorgevoel! Er loert
een verschrikkelijk
gevaar, daar op het
water...



Daar is de angst al!
Ik moet zijn gedachten
stopzetten voordat Mo
tot daden overgaat!



Ooh!
Kleine Li,
He Pao...
Vlucht
snel hier-
vandaan!



Jode?! Wat
doe je hier?
Waarom ben
je niet bij je
grootmoeder?



Eh... ik wilde met
jullie Kleine Li
verwelkomen.





Ze ontsnapt aan mijn gedachten! Ik kan haar geheime angst voor water niet opwekken!

meester, we moeten opschieten. Onze tegenstanders komen eraan.



Hee! Je mag je eenhoorn niet afgooien! Jullie zijn gediskwalificeerd!

Alle duivels! Mo gaat He Pao aanvallen, Als ze valt...



Ah, mo gaat over tot het gevecht. Dat heb ik liever. Houd je vast, Kleine Li!

Wat? Doen we de apen niet meer?

Het was net zo leuk. Ik heb lekker perzikken zitten eten.







Ouwe schurk!



Meneer Teng heeft alle vuurpijlen van de stad opgekocht. Hij wil ons verrassen met een fantastisch vuurwerk. Dat heeft Jade me verteld.

Als hij zo rijk is, dan is het hem niet om de hoofdprijs te doen. Meneer Teng houdt iets voor ons verborgen.



BANG!



Aaah! mijn ogen!



Vlug! Juffrouw He Pao! Klim aan boord! De anderen komen eraan!

Voetzoekers, manden met kruit...



Ik zie je niet, maar ik hoor je wel, vervloekte vuurwerk-opkoper!

Heugh!



Bravo, juffrouw!

Meneer Teng, ontsteek nu maar uw... Hé?!

Aah...!



Iets niet in orde?



Stop!







Vertel eens, hoe lang achtervolgt u ons al?

Al heel lang.



U bent de enige erfgenaam van de onoverwinnelijke vechtkunst van de Dwaze Monnik. Het is een schat die u met niemand deelt, dus na mij, na Mo... zullen anderen proberen hem te vernietigen.



U bent niet rijk genoeg om deze valstrik te zetten. U en uw zoon zijn vast op het dievenpad gegaan.



Mijn zoon heeft de juwelier een bezoek gebracht, ik de schilder.

Waarom hebt u hem gedood?



Ik zei hem dat ik zijn geld en zijn waardevolle spullen nodig had... en zijn meesterwerken. Hij antwoordde me misprijzend dat zijn leven zijn enige meesterwerk was.



Alsof het mijne niets betekende.



Om u de waarheid te zeggen: de enige die blij was met zijn dood was de schilderijenhandelaar die ik diezelfde nacht opzocht in zijn herberg.

Ah, daar bent u... Mo heeft uw vader ernstig verwond. U had bij hem moeten blijven.



Jade was naar de jonk gegaan. Ik moest haar terugbrengen.

Weet ze ervan?



Ik geloof dat ze ons stiekem heeft afgeluisterd.

M...mijn levenswerk...



Het had mijn levens-
werk kunnen zijn
als die ... die vecht-
kunst ... in rook was
opgegaan, in een
waaijer van vuur...

De soldaten komen er
zo aan. Neem uw vader
mee en kom nooit
meer in mijn buurt.



We gaan ons
afdrogen in de
herberg en dan
gaan we weg
uit deze stad.



Juffrouw He Pao,
toen ik dat voor-
gevoel had ... toen
probeerde Jade ons
vast te waarschuwen.

Misschien. Heel
jammer dat we
haar nooit meer
zullen zien.



Dames en heren! Twee
vogels voor de prijs van
één! Het beste aanbod
voor het begin van
het nieuwe jaar!



Ik heb nog wat geld.
Geef dit aan die
bedelaar en de rest
is om ...

Om lek-
kers te
kopen?



Motregen valt op de
laatste dag van het
jaar.
Overal in het frisse,
vochtige landschap
is het nieuwe jaar
al aanwezig.
En iedere schrede
van de reizigers is
als een penseelstreek
op het schilders-
linnen.

DARGAUD
Collectie PREMIÈRE

